

**STAD DIEST  
VLAAMS-BRABANT**

Stadhuis  
Grote Markt 1  
B-3290 Diest  
Tel. 013 31 21 21  
info@diest.be  
www.diest.be

## Persbericht

# Een historische verjaardag: 400 jaar Gasthuizusters Augustinessen in Diest.

*DIEST – Dit jaar bestaan de Gasthuizusters Augustinessen in Diest 400 jaar. Om deze historische verjaardag te vieren kan je van 5 oktober tot 10 november een dubbele tentoonstelling bewonderen. Bezoek de historische tentoonstelling '400 jaar Gasthuizusters te Diest' in ons stadsmuseum De Hofstadt en ontdek de fototentoonstelling 'De weg naar het licht' in de kapel van het Sint – Elisabethgasthuis.*

### Historiek

Als je vroeger in Diest hulpbehoevend was, kon je terecht bij de Diestse armentafel. In 1619 reisden de Gasthuizusters Augustinessen van Tienen; Catharina en Anna, naar Diest met paard en kar. Ze werden op 31 oktober 1619 warm onthaald in Diest en kregen de opdracht om het bestuur van het Groot Gasthuis over te nemen. De gasthuizusters hebben 400 jaar lang de ziekenzorg in Diest mee gemaakt tot wat ze vandaag is.

### 400 jaar Gasthuizusters in de kijker

Vier eeuwen lang hebben ze de zieken bezocht, de hongerigen gespijst, de naakten gekleed en vreemdelingen onderdak geboden. Ze hebben het gasthuis laten evolueren tot een hospitaal en nog later tot een modern ziekenhuis.

Om deze verjaardag te vieren, zet de stad Diest hen dit najaar in de kijker. Dompel je onder in hun lief en leed. Ontdek het samengaan van geïnspireerde zorg en medische evolutie.

Vanaf zaterdag 5 oktober tot en met zondag 10 november kan je de tentoonstelling in De Hofstadt bezichtigen.

Wil je de Zusters persoonlijk feliciteren met hun levenswerk? Kom dan op zondag 27 oktober om 10.30 uur naar de feestelijke/plechtige eucharistieviering in de Sint-Sulpitiuskerk, voorgegaan door Mgr. Van Houtte. Na de viering biedt de parochie een receptie aan in zaal Ons Tehuis. Iedereen van harte welkom!

## **Boeken**

Ter gelegenheid van deze historische verjaardag en als huldebetoon worden in september 2019 twee boeken uitgegeven:

- De weg naar het licht van Ina Stabergh en Fred Jonckers. In dit boek wandel je als het ware naast de zusters door de vier eeuwen heen. Het verhaal werd aangevuld met getuigenissen.
- 400 jaar Gasthuizusters te Diest door historicus Michel Van der Eycken. Dit historisch naslagwerk bundelt feiten en data in een vlot lezend verhaal.

## **Praktisch**

**Wat?** Tentoonstelling '400 jaar Gasthuizusters te Diest'

**Wanneer?** Van 5 oktober 2019 tot en met 10 november 2019

**Waar?** Stadsmuseum De Hofstadt

**Kostprijs?** Gratis

**Meer info?** [www.vierhonderd.be](http://www.vierhonderd.be) of [www.diest.be](http://www.diest.be)