

magazine
voor wie
Nederlands
studeert

NUMMER 4 / 2024

Dit is Diest

OLEZIA UIT OEKRAÏNE
SPREEKT MET JUN UIT CHINA

**'Ik voel me thuis in
België en in China.'**

+ naar het museum & andere activiteiten voor slecht weer

Wat zijn jouw plannen voor 2024?

Een opleiding volgen, een rijbewijs halen of nog meer Nederlands studeren? Wat wil jij dit jaar doen?

DELSHAD KOMT UIT SYRIË EN WOONT 2,5 JAAR IN BELGIË. HIJ VOLGT EEN CURSUS NEDERLANDS.
 'Ik ben bijna klaar met module 2.4 van Nederlands. Nu wil ik naar Leuven voor een IT-opleiding. Met een diploma IT kan ik zeker een goede job vinden en genoeg geld verdienen.'



BAHAR KOMT UIT TURKIJE, IS GETROUWD EN WOONT IN WEZEMAAL.
 'Ik heb de voorbije maanden bij CVO Volt de VOSPA-cursus gevolgd. Dat is een intensieve cursus voor anderstaligen die in de zorgsector willen werken. Nu ben ik klaar om te beginnen aan een opleiding verpleegkunde van 3 jaar. In februari start ik!'



JAMSHED WAS IN PAKISTAN POLITICUS EN NU STUDEERT HIJ NEDERLANDS. HIJ IS GETROUWD EN HIJ HEEFT 2 KINDEREN.
 'Mijn rijbewijs halen! Mijn zoon heeft een handicap en daarom is het voor ons heel moeilijk om de bus te nemen. Als ik geslaagd ben, wil ik ook een auto kopen. Daarnaast zou ik graag een job vinden in de sociale sector.'



MIREILLE KOMT UIT KAMEROEN EN ZE WOONT 8 JAAR IN BELGIË.
 'Ik heb gewerkt als poetsvrouw maar ik zou liever oude mensen helpen. Daarom start ik volgende maand in Leuven met Zorgtalent. Dat is een opleiding van 2 jaar om zorgkundige te worden en ook meer Nederlands te leren.'



NASIR KWAM 6 JAAR GELEDEN VAN AFGHANISTAN NAAR BELGIË. HIJ WOONT 2 JAAR IN DIEST.
 'Toen ik klein was, droomde ik van een job als verpleger. Nu wordt mijn droom realiteit want ik ga naar de hogeschool om te studeren voor verpleger. De opleiding duurt 3,5 jaar, maar daarna vind ik zeker werk want er zijn te weinig verplegers in België.'



DÖNER IS GETROUWD EN ZE HEEFT 2 KINDEREN. ZE KWAM 12 JAAR GELEDEN VAN TURKIJE NAAR BELGIË.
 'Goed Nederlands spreken en begrijpen is heel belangrijk. Daarom ga ik nog meer Nederlandse les volgen bij Ligo. Zo kan ik mijn kinderen beter helpen met hun huiswerk. Ik wil ook graag mijn rijbewijs halen, dan kan ik de kinderen naar hun hobby's brengen.'

ANDREEA MANILUC & RIMASH KABIR



4 FEBRUARI

KINDERFILM

Vuur en water passen niet bij elkaar. Daarom wonen de vuurmensen en de watermensen in aparte buurten van Element City. Maar op een dag ontmoet een vuurmeisje een waterjongen en ze worden verliefd op elkaar. Wat moeten ze nu doen? Dat zie je om 14u in Cinema Paradiso in de citadel. Ben je jonger dan 26 jaar? Dan betaal je 4 euro. Andere mensen betalen 7 euro. De animatiefilm *Elemental* is goed voor kinderen vanaf 6 jaar (en voor grote mensen die houden van Disney en Pixar!).

Info: ccdiest.be.

TIP: Kijk naar je sticker van de mutualiteit. Is het laatste cijfer van de code '1'? Dan krijg je korting. Neem een sticker mee naar de kassa van Cinema Paradiso en je betaalt maar 4 euro voor een ticket.



18 FEBRUARI

REPAIR CAFÉ

Heb je thuis een broek, stofzuiger of speelgoed dat kapot is? Weet je niet hoe je het moet repareren? In cultuurcentrum Den Amer kan je tussen 13u30 en 17u naar het repair café. Daar zijn vrijwilligers die je kapotte spullen misschien gratis kunnen herstellen. Ben je handig, weet jij veel van computers of elektronische apparaten, of kan je goed naaien? Dan kan je ook vrijwilliger worden en andere mensen helpen.

Info: facebook.com/repaircafediast



CAROLINE JULIEN

ELKE DAG

STREET ART-WANDELING

Op het basketplein in het Warandepark slaapt een vos die meer dan 10 meter lang is. Een grote schildpad zwemt naar de ingang van het ziekenhuis. Bij het stadhuis staat een olifant op een elektriciteitskast. Op veel plaatsen in Diest hebben artiesten schilderijen gemaakt op huizen en muren. Bij de toeristische dienst (Grote Markt 1) krijg je een gratis plan met een route langs de mooiste street art. Voor kinderen is er een zoektocht: ze moeten zoeken welk schilderij in welke straat is. Je kan de kaart ook downloaden op de website visitdiest.be (zoek: 'street art').

'De weg die ik gekozen heb, is een mooie weg.'



Olesia komt uit Oekraïne en studeert Nederlands in CVO Volt. Ze heeft in China gestudeerd en gewerkt, en ze spreekt ook Chinees. Daarom wil ze graag praten met Jun He, de eigenaar van Chinees restaurant Happy Wok.

Olesia: 'Wanneer ben jij naar België gekomen?'

Jun: 'In 1995 kwam ik naar België op vakantie. Ik was klaar met de middelbare school en ik had vrienden en familie die hier woonden. Ze vertelden me dat het leven in België goed was. Ik was nieuwsgierig en daarom wilde ik eens komen kijken. We hebben toen Brugge en Brussel bezocht. Alles was hier anders en nieuw en dat vond ik heel leuk. De natuur is mooi, de steden zijn rustiger dan in China en de mensen waren ook heel vriendelijk. Daardoor kreeg ik zin om in België te blijven.'

Olesia: 'Droomde je er toen al van om een restaurant te openen?'

Jun: 'Nee, een restaurant was nooit mijn droom. Thuis, bij mijn vader en moeder, hielp ik soms in de keuken. Maar ik had er nooit aan gedacht om een restaurant te beginnen. Maar veel Chinese mensen in België hebben een restaurant. Daarom dacht ik: 'Dat kan ik ook doen'. Ik sprak geen Nederlands, dus ik kon niet gaan werken in een fabriek. In een Chinees restaurant spreken de mensen Chinees, dus dat was de enige plaats waar ik kon gaan werken.'

Olesia: 'Heb je snel werk gevonden?'

Jun: 'Ja, ik ben gaan werken in het restaurant van een vriend. Ik moest daar afwassen en groenten snijden. Ik heb leren koken in die keuken. Later ben ik ook twee keer naar China gegaan om een diploma van kok te behalen. Daarna heb ik samen met een vriend een Chinees restaurant geopend in Kortrijk. Dat ging goed, maar ik wilde graag een

groter restaurant. In 2009 zag ik een advertentie voor een discotheek in Diest die te koop was. Ik vond het de perfecte plaats voor mijn restaurant. We hebben eerst een jaar gewerkt om er een restaurant van te maken. In 2010 zijn de deuren van Happy Wok opengegaan.'

Olesia: 'Wat kunnen mensen hier eten?'

Jun: 'Het is een wok-restaurant. In China wordt eten gemaakt in een wok. Koken in een wok is nu ook heel populair in België en Europa. Maar voor de echte smaak van een wok moet je naar een restaurant gaan. Het vuur moet heel groot zijn voor een goede wok. Thuis gaat dat niet.'

Olesia: 'Wat aten jullie vroeger thuis, in China?'

Jun: 's Morgens een warme pap van rijst of een kom soep. 's Middags en 's avonds aten we rijst en groenten, soms met vlees of zeevruchten. Nu eten we thuis meestal Chinees maar ik kan ook Belgische gerechten maken. Mijn jongste zoon eet graag frietjes, dus maak ik soms verse frietjes voor hem. Of een biefstuk met gekookte aardappelen en groenten.'

TWEE TALEN, TWEE NAMEN

Olesia: 'Dit is een heel groot restaurant. Is het niet moeilijk om je job en je gezin te combineren?'

Jun: 'Vroeger was het restaurant 's middags en 's avonds open. We waren alleen gesloten op maandag. Toen mijn tweede zoon geboren werd, besloten we om het restaurant alleen 's avonds nog te openen. Zo had ik meer tijd voor de kinderen. Maar ik heb niet veel vrije tijd. Als het restaurant gesloten is, moet ik boodschappen of administratie doen. Soms spreek ik op maandag af met

vrienden. Dan drinken we thee of wijn en spelen we een Chinees spel, mahjong.'

Olesia: 'Je hebt drie zonen. Voelen zij zich meer Belg of meer Chinees?'

Jun: 'Ze zijn in Diest geboren en ze gaan hier naar school, dus ze voelen zich meer Belg. Ze kennen de Belgische cultuur beter dan de Chinese cultuur. Thuis spreken we wel Chinees en mijn oudste zoon kan ook een beetje Chinees lezen en schrijven. Hij heeft het geleerd in de coronaperiode omdat hij toen veel tijd had. Onze kinderen hebben allemaal 2 namen: thuis gebruiken we hun Chinese naam, voor de school hebben ze een Nederlandse naam. Dat is gemakkelijker voor de andere kinderen.'

Olesia: 'Ben jij in België naar school gegaan?'

Jun: 'Nee. Ik heb Nederlands geleerd door op café te gaan en met vrienden te praten. Mijn Nederlands is niet zo goed. Soms vraag ik hulp aan vrienden en familie. Als mijn kinderen ouder zijn, kunnen zij me ook helpen. Schrijven vind ik echt heel moeilijk. Een e-mail sturen in het Nederlands kan ik niet. Ik heb me een keer ingeschreven voor een cursus Nederlands bij CVO Volt, maar ik had nooit tijd om te gaan. De taal vind ik het moeilijkste aan leven in België.'

Olesia: 'Als je de tijd kon terugdraaien, zou je dan opnieuw in België komen wonen?'

Jun: 'Ik denk het wel. Ik voel me goed en ik ben dankbaar voor mijn leven hier. Diest is een kleine stad met vriendelijke mensen. Ik wil mijn hele leven hier blijven. De weg die je kiest, moet je verder lopen. Maar de weg die ik gekozen heb, is een mooie weg.'

2024 = GELUKSJAAR

Olesia: 'Wat zijn je wensen voor het nieuwe jaar?'

Jun: 'Dat de kinderen gezond zijn en het goed doen op school. Ik hoop dat de economie goed blijft en ik verder kan werken in mijn restaurant. En aan alle andere mensen wens ik een goede gezondheid en geen slecht nieuws.'

Olesia: 'In China wordt nieuwjaar niet gevierd op 1 januari. Wanneer is het Chinees nieuwjaar?'

Jun: 'Dat is elk jaar op een andere datum. In 2024 vieren we nieuwjaar op 10 februari. Dan start het Jaar van de Draak. Een draak is in de traditionele Chinese cultuur een symbool voor geluk, dus ik denk dat het een goed jaar zal worden. Ik hoop dat iedereen in Diest dus veel geluk en succes zal hebben dit jaar!'

Olesia: 'Hoe vieren jullie het nieuwe jaar?'

Jun: 'Het is voor Chinezen de belangrijkste dag van het jaar. Daarom gaat iedereen naar huis om samen met familie en vrienden te vieren. We eten lekkere dingen en de kinderen krijgen rode enveloppes met geld. Rood is voor ons de kleur van geluk.'

Olesia: 'Ga je soms terug naar China voor nieuwjaar?'

Jun: 'Ja. Mijn papa is een paar jaar geleden gestorven. Daarom heb ik de laatste jaren nieuwjaar met mijn moeder gevierd. Sowieso probeer ik elk jaar naar China te gaan om mijn familie te bezoeken. Als ik daar ben, voel ik me thuis. Maar als ik hier ben, voel ik me ook thuis. Ik ben geboren in China, maar volwassen geworden in België. Ben ik dan een Belg of een Chinees? Ik weet het niet, ik denk allebei.'

'Het moeilijkste aan leven in België? De taal!'

Naar het museum



‘Zoveel mooie kleuren overall!’

In oktober bezocht de klas Nederlands 1.1 van Ligo het stadsmuseum De Hofstadt. Ze gingen kijken naar de schilderijen, sculpturen en oude objecten. Wat vonden de cursisten van hun bezoek? Malika uit Marokko, Khair Ahmad uit Afghanistan en Salah uit Syrië vertellen wat ze gezien en gedaan hebben.

MALIKA

‘Dit was de eerste keer dat ik een museum heb bezocht. Ik vond het prachtig en ik wil heel graag terugkomen om het aan mijn dochter te laten zien. Wat ik het leukste vond? De glasramen hebben een mooie mix van kleuren. De schilderijen zijn ook heel mooi, ze zijn al meer dan 100 jaar oud en de kleuren zijn nog altijd goed. Ik heb een paar schilderijen gezien met een religieus thema, met Jezus Christus. Dat vond ik interessant.’

KHAIR AHMAD

‘Dit was mijn eerste bezoek aan een museum in België. We hebben veel gepraat over de objecten. Ik vond het interessant. Zoveel mooie kleuren

overall! Ik hoop dat we met onze klas nog een keer terugkomen.’

SALAH

‘Ik ben eens naar het Louvre in Parijs geweest. Dat museum is heel mooi maar ook heel duur. Dit museum is gratis, dat is leuk. Ik was ook in het museum in Caïro in Egypte, dat is heel groot. Het museum van Diest is klein. Ik vind het plafond heel mooi. De architectuur lijkt op de architectuur van de plafonds in de badhuizen in Syrië. Een man van het museum vertelde over de objecten. Hij sprak snel en dus was het soms moeilijk om te begrijpen. Maar ik vond ons bezoek interessant en ik wil graag terugkomen met mijn vrouw en mijn kinderen.’

WIL JE OOK HET MUSEUM BEZOEKEN?

Je vindt museum De Hofstadt op de Grote Markt van Diest, in de kelders van het stadhuis. Het museum is open op dinsdag, donderdag en vrijdag van 11u tot 17u, en op zaterdag, zondag en feestdagen van 13u tot 17u. Je kan het stadsmuseum gratis bezoeken. Heb je kinderen tussen 3 en 12 jaar? Dan krijg je een gratis activiteitenboekje met leuke spelletjes en puzzels.

CAROLINE JULIEN

GEZOCHT: ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN als het regent



Ik ben Rimash en ik heb 2 zonen: Aziel is 10 jaar en Adriel is 8 jaar. Als het mooi weer is, gaan we in het weekend soms wandelen of naar de speeltuin. Maar als het regent, blijven we thuis. Dat vinden de kinderen niet leuk. Zij willen dan naar buiten gaan. Maar waar kunnen we naartoe gaan als het regent?



BINNENSPEELTUIN

Heeft je kind te veel energie? Dan kunnen jullie naar Speelmijntje op de Leuvensesteenweg gaan. Deze binnenspeeltuin is open op woensdagnamiddag, in het weekend, tijdens de schoolvakanties en op feestdagen. Voor ouders en kinderen tot 1 jaar is de inkom gratis, voor oudere kinderen betaal je 5 euro. Kinderen tot 13 jaar kunnen hier klimmen, springen of een ballendouche nemen. De ouders kunnen iets drinken en naar hun kinderen kijken. speelmijntje.be



PARACHUTE-SPRONG

Heb je een avontuurlijk kind? Dan moet je naar het Pegasus museum in de citadel gaan. Dit museum van de parachutisten is elke eerste zondag van de maand open van 13u tot 17u. Je kan het museum gratis bezoeken en je kan ook iets heel speciaal doen: springen met een parachute. Je springt niet echt maar met de speciale virtual reality-bril voelt het alsof je springt. Een unieke activiteit voor kinderen vanaf 8 jaar. pegasus-museum.be



COMPUTER-WORKSHOP

Houdt je kind van computerspelletjes, gamen of robots? Dan zijn de workshops van CoderDojo de perfecte activiteit. Elke eerste zondag van de maand kunnen kinderen tussen 7 en 18 jaar in de bibliotheek leren programmeren, of websites en apps maken. De workshops zijn gratis, maar je moet wel inschrijven via diest@coderdojobelgium.be. De kinderen hebben een e-mailadres (met paswoord) en een laptop nodig voor de workshop. Heb je geen laptop? Vraag dan in je e-mail of je kinderen een laptop van de organisatie kunnen gebruiken. diest.coderdojobelgium.be

Nog tips

Je kan natuurlijk ook naar het zwembad, de bibliotheek of de cinema gaan. Wil je weten welke speciale activiteiten er zijn? Ga naar de website diest.be en zoek ‘kinderkalender’. Zo vind je alle activiteiten voor kinderen in Diest.

WAT KIEST RIMASH?

‘Mijn jongste zoon wil computerprogrammeur worden. Ik denk dus dat de workshops van CoderDojo heel interessant zijn voor hem.’

Zien in Diest

PROVINCIE- DOMEIN HALVE MAAN

Wandelen of waterfietsen? Klimmen of kajakken? Vissen vangen of zwemmen en zonnen? Wat doe jij het liefst? In de Halve Maan kan je al deze dingen doen. Voor sommige activiteiten moet je betalen, maar picknicken, fitnessen of spelen in de speeltuin zijn gratis. Bij de inkom staat de Lindemolen. De molen is gebouwd in 1742. Vroeger stond hij in Schaffen maar hij is verhuisd naar deze plaats. Waarom de Halve Maan zo heet? Vroeger was dit een militaire plaats met muren en water om de stad te beschermen. Die muren hadden de vorm van een halve cirkel of halve maan.



'Ik vind de windmolen in het water mooi.'

IENAS ALHADADI



'In het weekend maken we vaak wandelingen met de kinderen en onze hond, Mars.'

SERPIL NURLU



'Ik ga twee keer per week lopen in de Halve Maan. De hoge bomen vind ik heel speciaal.'

OLESIA PRYIMAK



WIJ ZOEKEN JOURNALISTEN!

WIL JE GRAAG EXTRA NEDERLANDS OEFENEN? VIND JE DIT MAGAZINE LEUK? HEB JIJ TIJD OP MAANDAGNAMIDDAG TUSSEN 12U30 EN 15U? HEB JE EEN CERTIFICAAT VAN 2.1 OF 2.2? DAN BEN JIJ DE PERFECTE PERSOON OM DIT IS DIEST TE MAKEN. GA NAAR HET SECRETARIAAT VAN CVO VOLT EN SCHRIJF JE GRATIS IN. TOT VOLGENDE WEEK MAANDAG?



Deze **Dit is Diest** is gemaakt in CVO VOLT door Andreea Maniliuc, Caroline Julien (foto's), Olesia Pryimak, Rimash Kabir, Sara Bosmans (coördinatie & eindredactie), Sarah Buyst (vormgeving). V.U.: José Gonzalez, Hasseltsestraat 37, 3290 Diest
REAGEREN? dit.is.diest@cvovolt.be